

# Grønland fra syd til nord

LandboSenior - september 2019

TOPAS  TRAVEL

*Adventurous since 1973*

# Grønland fra Syd til Nord - Qaqortoq til Ilulissat

Glæd dig til store oplevelser i arktiske Grønland når du med LandboSenior og Topas Travel kan rejse til verdens største ø.

Efterårsfarver, nordlys, frostklare nætter og ingen myg venter sammen med storstående natur- og kulturoplevelser. Turen er særlig udviklet af Topas Travel til LandboSenior.

I 2004 blev Ilulissat Isfjord optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Og i 2017 blev 'Kujataa Greenland' med sine Nordboruiner og landbrugsområder optaget. Du skal besøge begge steder på denne rejse – begge anerkendt for deres rå skønhed og historie. Denne tur tager dig fra det frodige, grønne Grønland i syd til de smukke, gigantiske isbjerge i nord: 1200 km sejlads op langs Grønlands vestkyst med dejlige skib M/S Sarfaq Ittuk.

Udover at nyde sejladsen, har du ved hvert stop undervejs rig mulighed for at udforske byer og bagland i det område, skibet lægger til, før der lettes anker og turen nordpå fortsættes.

Rejsen begynder med en formidabel sejlads fra Narsarsuaq til Qaqortoq, som er en fantastisk smuk og frodig by og en af de mest fotogene i Grønland med de mange private haver. Sydgrønland byder på ikke mindre end 5 UNESCO-steder, så oplevelserne står i kø, også af kulturel art. I Nuuk kan du f.eks. besøge Nationalmuseet.

Naturoplevelserne er overvældende med høje bjerge, dybe fjorde og gletsjertunger, høje fjelde med de farvede huse og naturligvis gigantiske isbjerge. Og husk at holde udkig efter hvaler og sæler på sejlturen op igennem Diskobugten til Ilulissat.



# Program

## Dag 1. Afrejse fra Danmark og ankomst i Grønland

En flyvetur på godt 4½ time til det sydlige Grønland, Narsarsuaq. Endnu en gammel amerikansk base i bunden af en fjord. Her i bunden af Eriksfjord mellem det turkisblå vand og indlandsisen, ligger Narsarsuaq landingsbane. Som altid ved landing i Grønland er denne landing også spektakulær: Grøn-blå fjorde med små hvide prikker (iskosser) og en masse fårehold (landbrug).

Fra Narsarsuaq sejles tværs over fjorden til Erik den Rødes gamle boplads, Brattahlid (Qassiarsuk). Her vil vi blive kaster over 1000 år tilbage i vikingetiden. Efter kort ophold i Qassiarsuk, sejles vi ud af fjorden til Qaqortoq.

I Qaqortoq bliver vi indkvarteret på Hotel Qaqortoq i centrum med dejlig udsigt over Julianehåb Fjord og havnen. Qaqortoq har omkring 3.500 indbyggere og er uddannelsescentrum i Sydgrønland. En fantastisk smuk og frodig by og en af de mest frodige byer i Grønland med de mange private haver.

Tirsdag 3. september 2019



## Dag 2. Hvalsø Kirkeruin og Forsøgsstationen Upernaviarsuk. Aftenafgang med Sarfaq Ittuk

Onsdag 4. september 2019

I dag skal vi ud at se 2 af de 5 UNESCO-steder i Sydgrønland. Kujataa Greenland blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Hvalsø Kirkeruin er et af de områder, der er en del af Verdensarvslisten. Kirkeruinen er velbevaret og har en spændende historie. Den ligger kun en halv times sejlads fra Qaqortoq. På denne tur får vi indsigt i nordbohistorien og det bryllup, der fandt sted i 1408 og nu afdøde landstyreformand, Jonathan Motzfeldts bryllup i nyere tid (1992).

Upernaviarsuk er Selvstyrets forsøgsgård og skole for landbrugshvervet. Det ligger midt imellem Hvalsø Kirkeruin og Qaqortoq og har fokus på udvikling af fåreavl og græssorter til foder. Her går og bor typisk 3 til 7 elever ad gangen på selve landsbrugsuddannelsen. At blive fåreavler tager fx 3 år, hvor man starter og slutter i Upernaviarsuk med et evt. praktikophold på Island undervejs.

Om aftenen er der afgang med M/S Sarfaq Ittuk, hvor skibet afgår for sejlturen nordover. Vi finder dig til rette i en af de dejlige udvendige kahytter og går ud for at vinke farvel til Qaqortoq. Det tager et par timer at sejle til Narsaq. Her ankommer vi kl. 21.00



### Dag 3. Arsuk, Paamiut og Qeqertarsuaat (Sarfaq Ittuk)

Torsdag 5. september 2019



Skibet sejler indenskærs det meste af natten og ankommer til Arsuk tidlig morgen. Skibet lægger ikke til i Arsuk, da havnen er for lille, men byen ses tydeligt fra dækket. Fra Arsuk er det mest udenskærs frem til Paamiut, hvor skibet lægger til havn omkring kl. 14 og igen Qeqertarsuaat kl. 22:15.

#### Livet ombord på M/S Sarfaq Ittuk

Ombord vil der være foredrag og videofremvisning. Det bliver tilpasset ankomster og afgang samt andre gæster ombord. Er der fx hvaler i farvandet er man ude på dækket og kigger på dem.

Ved anløb af byer vil man så vidt muligt arrangere en kort byrundtur. Her kommer det an på tiden i byen.

Agtersalonen har sofaer og stole og store panoramavinduer. Mange nyder at slappe af her. Derudover er der en god massagestol til en billig penge. Det er den massagestol, der har verdens bedste udsigt.

### Dag 4. Nuuk (Sarfaq Ittuk)

Fredag 6. september 2019



Natten igennem sejles der igen udenskærs, indtil et par timer før ankomst til Nuuk, hvor skibet sejler indenskærs. Vi har nu godt 8 timer i Nuuk. Efter morgenmaden tager vi ud på byrundtur i bus.

Nuuk er en meget levende by. Især om fredagen. Her er utallige butikker, caféer, busser, myldretid og sågar lyskryds – et af de få i hele Grønland.

Den gamle kolonihavn er et smørhul. Her finder vi Nationalmuseet, Havets Mør-statue, Hans Egede-statuen, Hans Egedes hus mv. Kolonihavnen har en dejlig udsigt til nordlandet.

Nuucs bagland er et af verdens største fjordsystemer. Det er nærmest uendeligt og et meget elsket sted af Nuuk-borgere. Allerede omkring ankomsttiden vil vi se en del mindre både sejle ud af havnen. Mange tager nemlig ind i fjorden og camper. En del har en hytte der eller overnatter i båden.

Vi skal være tilbage på skibet senest kl. 20.30, da skibet sejler kl. 21. Nogle er gået fra borde i Nuuk, men der vil helt sikkert komme flere ombord denne aften.

## Dag 5. Maniitsoq, Kangaamiut og Sisimiut (Sarfaq Ittuk)

Lørdag 7. september 2019

Lørdag morgen anløber skibet Maniitsoq (Sukkertoppen). Her bor ca. 2.800 mennesker og stedet bliver beskrevet som Grønlands Venedig. Maniitsoq ligger på en ø ved udmundingen af Hamborgsund. Hamborgsund har høje bjerge, dybe fjorde og gletsjertunger der strækker sig - nogle steder næsten helt ned til vandet. Skibet sejler indenskærs og langsomt igennem dette sund, og er vejret godt, står de fleste eller sidder og nyder udsigten. Måske er der hvaler. Broen er gode til at meddele over højtaleren, når der er hvaler.

Lige før middag er der ankomst til Kangaamiut. Og igen kan skibet ikke anløbe denne havn, så der sejles i mindre både ind og ud med passagererne.

Efter aftensmaden er der ankomst til Grønlands næststørste by, Sisimiut. Smukt ligger den der, med sine høje fjelde og med de forskellige farvede huse. Her bor ca. 5.600 indbyggere, og byen er kendt for sin selvstændighed og iværksætterånd. Én af iværksætterne er en kvinde fra Sydgrønland, der har åbnet en butik der hedder "Qiviut". Qiviut er det grønlandske navn for moskusuld. Moskusuld er noget af de blødeste og varmeste, vi overhovedet kan få. Butikken har også andre gode grønlandsrelaterede varer. Vi skal bl.a. ind og se til den butik i byrundturen.



## Dag 6. Aasiaat og Ilulissat (Sarfaq Ittuk)

Søndag 8. september 2019

Når vi vågner om morgenen, er indsejlingen til Diskobugten allerede begyndt. Her er god mulighed for at se hvaler og masser af sæler. Allerede kl. 08.00 anløber skibet Aasiaat (Egedesminde) og er der en halv time. På denne halve time kan man lige nå op til den sorte kirke og evt. videre op til forsamlingshuset, hvor vi kan "titte" ind af vinduet og se nogle af Per Kirkebys malerier. De malerier, der hænger i forsamlingshuset, er nogle han forærede byen, da han forlod den tilbage i 1960'erne.

Fra Aasiaat sejler skibet nu nordpå og mod Isbjergenes Hovedstad. Bare vent med at tage billeder til efter et par timers sejlads fra Aasiaat. Isbjergene bliver for alvor store, når vi nærmer dig Ilulissat Isfjord, lidt syd for Ilulissat. Skibet vender her i Ilulissat og din sørejse ender her. Den søde besætning har travlt med at rengøre og klargøre skibet til næste hold, der skal ombord, og det er nu tid til at sige farvel til skibet og dets besætning.

I Ilulissat bliver vi hentet af hotellets bus og kørt til indkvartering. Velkommen til Isbjergenes Hovedstad og til fast grund under fødderne! Hotellet har sørget for sen frokost.

Ilulissat Isfjord blev i 2004 optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Isfjorden er et af de første områder i Arktis, der har fået plads på listen. Selvom området er fredet, er der særlige tilladelser til at sejle blandt isbjergene og flyve helikopterture.



## Dag 7. Ilulissat. Byrundtur og vandring til Sermermiut

Mandag 9. september 2019



Det er formiddag og vi har arrangeret en rolig guidet gåtur rundt i byen, hvor du får indblik i byen og dets historie og rytme.

Om eftermiddagen er der ligeledes arrangeret en vandretur til Sermermiut – med udsigt til isfjordsmundingen. Udsigten herfra er lige betagende, om man er der for 20. gang eller for første gang.

## Dag 8. Sejlads fra Ilulissat til Eqi Gletsjer og retur

Tirsdag 10. september 2019



Efter morgenmad, kører vi ned til havnen, hvor en båd vil sejle jer 80 km nordpå. Undervejs vil der være kaffe/te og ved ankomst til den kælvende gletsjer, Eqi, slukker kaptajnen motoren og nu kan bragende høres tydeligt.

Frokosten spises ombord foran Eqi og rejselederen vil fortælle om glaciologi og noget historik omkring Eqip Sermia.

Båden er tilbage i Ilulissat tidlig aften – og der er arrangeret middag på hotellet, umiddelbart lige efter.

## Dag 9. Ilulissat - dagen er til fri disposition

Onsdag 11. september 2019



Ilulissat er en dejlig by. Der er mulighed for selv at gå en tur, tage på café og skrive et eller 2 postkort. Der er arrangeret frokost i centrum.

Er man til lidt mere eventyr og vil på endnu en udflugt, kan man sagtens komme på det. Der er et vælg af muligheder. Nogle vil måske på hvalsafari og andre har måske fået nok af sejlads. Det er altid meget individuelt. Rejselederen står selvfølgelig til rådighed til hjælp af valgmuligheder.

## Dag 10. Hjemrejse fra Ilulissat til København via Kangerlussuaq

Torsdag 12. september 2019

Rejsen er nu slut og det er rejsedag. Fly fra Ilulissat til Kangerlussuaq. Omstigning til atlantflyveren i Kangerlussuaq til København.

Farvel – og forhåbentligt på gensyn – til Grønland og mere end 10 byer og bygder og nogle uforglemmelige oplevelser.

Takuss' – vi ses!



---

## Book din rejse

Kom med LandboSenior og Topas Travel til Grønland i efteråret 2019.

Book din rejse på [www.greenlandbytopas.dk](http://www.greenlandbytopas.dk) > **Rejser** > **LandboSenior** eller kontakt jeres rejsekonsulent hos Topas Travel:

**Tina Ravn Lauritsen**

Email: [tl@topas.dk](mailto:tl@topas.dk)

Telefon: 7370 9339

## Pris

### Priser pr person:

	<b>65 år eller over</b>	<b>Under 65 år</b>
1 persons kahyt og enkeltværelse:	33.970 kr.	38.970 kr.
2 persons kahyt og dobbeltværelse:	29.970 kr.	32.970 kr.
3 persons kahyt og enkeltværelse:	29.970 kr.	32.970 kr.
3 persons kahyt og 3. person i værelse:	26.470 kr. *	29.470 kr. *
4 persons kahyt og dobbeltværelse:	27.470 kr.	30.970 kr.

\* Enkeltværelse i Qaqortoq (1 nat), da der ikke er plads nok på værelserne til en ekstra opredning.

# Det er med i prisen

## Prisen inkluderer

- Fly København-Narsarsuaq og Ilulissat-Kangerlussuaq-København
- 1 nat på Hotel Qaqortoq inkl. transport ved ankomst og afrejse
- Sejlads med M/S Sarfaq Ittuk i 4 nætter i udvendig kahyt med eget bad og toilet
- 4 nætter på Hotel Icefiord, første parket til Ilulissat Isfjord
- Rundtur i Qassiarsuk inkl. entré til rekonstruktionerne
- Sejlads: Narsarsuaq-Qassiarsuk-Qaqortoq
- Sejlads: Qaqortoq Upernaviarsuk-Hvalsøe Kirkeruin inkl. rundvisninger
- Foredrag undervejs ombord på skibet
- Byrundtur i bus i Nuuk og besøg på Nationalmuséet
- Byrundtur til fods i Sisimiut
- Udflugter i Ilulissat og heldagstur til Eqip Sermia
- Helpension på hele rejsen. Typisk 2-retters menu om aftenen. Frokost indtages forskelligt, alt efter hvilken aktivitet man er på.
- Alle skatter og afgifter
- Dansktalende turleder
- Bidrag til rejsegarantifonden

## Prisen inkluderer ikke

- Andre udflugter end beskrevet i programmet
- Drikkevarer
- Afbestillingsforsikring og rejseforsikring

**TOPAS**  **TRAVEL**

*Adventurous since 1973*

Bakkelyvej 2 · 8680 Ry · Danmark  
7370 9339 · greenland@topas.dk · greenlandbytopas.dk